

## **Forbøn i anledning af mindedagen for afslutningen af 1. Verdenskrig 11. november 1918**

Sammen med vore søstre og brødre i hele Europa mindes vi i dag 100-årsdagen for afslutningen af d. 1. Verdenskrig, og vi beder Gud om at kunne leve i fred.

Gud, dit ord skænker os fred, retfærdighed, trøst og medfølelse.

Vi træder frem for dig for at mindes den lidelse og rædsel som verdenskrigen, der endte for 100 år siden, forårsagede over hele Europa.

Vi husker de millioner af kvinder, børn og mænd, som blev myrdet, døde af sult, blev lemlæstede eller blev fordrevet fra deres hjem. Vi mindes det strafansvar vore forfædre pådrog sig ved at tro på, at krig kunne løse problemerne og skabe retfærdighed.

**Forbarm dig over os!**

Vi beder til dig nu for at mindes d. 1. Verdenskrigs konsekvenser, der tvang folk til at flygte og frarøvede dem deres hjemland, sprog, kultur og historie. Vi beder dig om at hele disse minder og om at forsone nationer og folk.

**Forbarm dig over os!**

Vi nævner for dig vores egen europæiske historie og vores erindringer om de ødelæggelser, krige har skabt. Og vi beder dig for alle, som lige nu flygter fra krig og ulykke, sult og lidelse, for dem der må forlade deres land i håbet om at finde et liv i fred for dem selv og deres børn. Åbn vore hjerter og hænder for dem, der behøver vores hjælp lige nu.

**Forbarm dig over os!**

Vi beder dig for vore kirker og menigheder. Mind os om dine ord om forsoning. Hjælp os til at nærme os hinanden. Hjælp os til at lytte til hinanden og respektere andres historie. Så taknemmelighed i vore hjerte for alt det, der har bragt os sammen i vore kirker.

**Forbarm dig over os!**

Gud, vi længes efter fred og retfærdighed, efter trøst og medfølelse. Gør os til fredsskabere. Giv os styrke og mod til at udbrede dit ord om fred og forsoning i vore samfund. Hjælp os til at føle, at vi er ét som dine børn i Europa og i verden.

**Forbarm dig over os!**

Gud, du har lovet os en fremtid. Vi ønsker at blive i dig og i dit ord og at bede til dig sammen med alle kristne i verden med de ord din søn, Jesus Kristus, har lært os:

**Fadervor...**